

Goedenavond,

Het is nu twee jaar geleden dat ik hier bij een Commissievergadering Bestuur stond, met een petitie om te pleiten voor het mogelijk maken dat mensen voor medicinaal gebruik thuis wiet mogen kweken.

Ik heb toen verteld dat ik als epilepsie- en borstkankerpatiënte hier een onbeschrijflijk profijt van ondervindt. De voltallige raad is vervolgens unaniem akkoord gegaan met de motie, en de burgemeester heeft de belofte gedaan zich hiervoor in te gaan zetten. Om gesprekken te voeren binnen de lokale driehoek, om met gemeenten uit de regio te overleggen, en een brief richting Den Haag te sturen.

Ik moet allereerst benadrukken dat ik echt trots ben dat de gemeente zich zo heeft opgesteld.

Maar, het is nu voorjaar. En zoals u wellicht weet is het de tijd om te zaaien. Ik wordt de afgelopen jaren door enorm veel mensen aangesproken met vragen, of ik ze aan olie kan helpen en ; Hoe zit het nu eigenlijk in onze gemeente?

Een aantal weken geleden heb ik pas voor het eerst contact gehad met de burgemeester. Maar tot op heden hebben inwoners niets vernomen over de voortgang betreft dit onderwerp. Uit het gesprek met de burgemeester is gebleken dat er wel degelijk het een en ander is ondernomen.

Ik denk dat het belangrijk is dat er niet alleen voor mij, maar voor anderen ook duidelijkheid komt over de stand van zaken, en dat het belangrijk is dat dat namens de gemeente komt in plaats van via mij.

Landelijk gezien is de afgelopen twee jaar de situatie -voor ons gebruikers- echter verslechterd. Terwijl andere landen beleid versoepelen. *En* de W.H.O. na 60 jaar zijn standpunt aanpast. *En* er steeds meer mensen de medicinale waarden van cannabis ondervinden, blijft het bureau medicinale cannabis, wat gaat over het al dan niet opnemen in de basisvergoeding, bewijs stug ontkennen.

Minister Bruins en Grapperhaus hebben nu officieel bevestigd dat alle

cannabis die niet uit de apotheek komt wettelijk gezien niet medicinaal kan zijn en dus strafbaar is. Daarmee heeft de staat zich de plant compleet toegeëigend.

In Nieuwsuur is te zien geweest dat ‘zogenaamd betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek’ wat aan de grondslag zou moeten liggen van het coffeeshopbeleid, jaren gestuurd en gemanipuleerd is geweest onder voormalig minister Opstelten. Of te wel de WODC- affaire.

Maar ook de wijze waarop het bedrijf Bedrocan, het bedrijf dat als enige van de staat wiet mag kweken, zijn monopoliepositie heeft verworven, bleek onzuiver. Dat zal ik kort even uitleggen; voormalig minister Els Borst heeft bij verschillende kwekers een breed scala van kwalitatief goede producten opgezet, die goed verkrijgbaar waren voor patiënten. Nu blijkt dat op onrechtmatige gronden invallen door de politie werden gedaan bij concurrenten van Bedrocan- onderzoek werd vernietigd, de moederplanten werden meegenomen, en vervolgens aan Bedrocan zijn overhandigd.

Uiteraard viel dit onder een ander ministerie dan Gezondheid. Maar de krampachtige houding waarin men vasthoudt aan ‘gebrek aan bewijs’ wekt op z’n minst de indruk dat alle beleid omtrent Cannabis een bepaalde richting moet volgen, ongeacht de realiteit.

In de afgelopen jaren heeft de staat enorm verdiend met de handel in wiet. Bedrocan is beursgenoteerd, en de export naar o.a. Duitsland en Italië is verveelvoudigd.

Maar wij, als patiënten zijn nog meer opgejaagd.

Ik realiseer me maar al te goed dat ik volkomen afhankelijk ben van wie hier als burgemeester de ketting draagt. In principe mag een burgemeester volgens de wet Damocles, mijn woning sluiten wanneer er al 5 gr Hennep wordt aangetroffen, een product waar ik niet eens stoned van zou kunnen worden. Een burgemeester zit daarmee ook op de stoel van een rechter. En weet, dat er gezinnen met kinderen op straat worden gezet doordat hun Woningbouwvereniging daartoe beslist, ongeacht het beleid van een gemeente. De kamervragen die

door vooral Vera Bergkamp (d66) en Nispen(sp) zijn gesteld hebben weinig invloed gehad. Het was aan de kantonrechter te bepalen of het uit huis plaatsen van een gezin met kinderen , dat *een* plant in de tuin had, disproportioneel was. Maar het feit dat je als gezin bij de rechter zit, en je woning gesloten is, lijkt mij al disproportioneel.

Daarnaast heeft de Nederlandse staat nog een nieuw middel gevonden om gebruik af te schrikken. Er is een drugstest ingevoerd voor het verkeer. Dat klinkt als een uitstekend plan. Maar wist u dat de meter kan aanslaan bij het gebruik van CBD? En dat het cannabis kan detecteren, twee weken na gebruik? Dit maakt een enorme groep mensen die het voor hun gezondheid gebruiken potentieel strafbaar, en niet onbelangrijk: onverzekerd. Ook wordt er totaal niet gekeken naar de reden van gebruik. Zo ben ik zelf voor het eerst in mijn leven in staat geweest om autorijlessen te volgen. Juist *door* het gebruik van cannabisolie.

Ook is er nu sprake van het feit dat cbd (een vorm van cannabisolie) misschien tijdelijk uit de schappen wordt gehaald. Een argument wat wordt gebruikt is dat er sporen van bestrijdingsmiddelen in zouden kunnen zitten. Onze supermarkt ligt echter vol met groenten en fruit met sporen van bestrijdingsmiddelen. En daar maken ze zich niet druk over.

Ook zou er een toename zijn van opnames van mensen die teveel olie hebben ingenomen. Wellicht omdat een dosering cannabis niet gerelateerd is aan leeftijd en gewicht, zoals we gewend zijn, maar aan aantal receptoren, en dus zeer persoonlijk. Maar weet u wat het verschil is van mensen die te veel cannabis hebben ingenomen? Nog nooit, nooit is er iemand aan overleden. Maar wel 80.000 mensen aan verkeerd medicijngebruik uit de apotheek. Wel een schreeuwende toename van opiatenverslavingen en overdoses. En dit zou een uitstekende alternatief kunnen zijn.

Wat men waarschijnlijk wil, is dat de synthetische varianten van cannabis in de apotheek straks worden gebruikt. Daar zit patent op. De FDA in Amerika heeft vorige maand de prijs laten weten van een

vergelijkbaar middel als cbd. En hou u vast. 32.500 euro. Dat lijkt me een werkelijke reden dat we niet de plant uit de tuin mogen gebruiken.

Ook is het kabinet met de wietproef gekomen. Met Madeleine van Toorenburg aan het roer, die enige jaren terug nog liet weten dat ze mensen voor cannabis wilde berechten als moord. Dat scheidt weinig vertrouwen. Mocht het goed opgezet zijn, dan zou het voor patiënten ook weinig uitmaken, we zouden officieel weten wat we kopen. Maar zijn waarschijnlijk duurder uit.

En ik zal u dit vertellen. Het afgelopen jaar heb ik bij stichting Mediwiet regelmatig op het podium gestaan om mijn verhaal te doen. O.a. in theater het Park in Hoorn. Maar iedereen in de zaal had een verhaal. De laatste keer in Goor ontmoette ik een dame-niet veel ouder dan ik- met de meest agressieve hersentumor- een glioblastoom gr.4. Ze zou nog enkele maanden te leven hebben gehad. Na chemo en bestralingen was er aan de tumor niets veranderd. Vervolgens heeft ze 60 dagen 60 druppels olie genomen op een dag(dat is veel). En de tumor was *weg*. Ik sprak haar zoon van 15. Hij had een vriendje op school, en zijn moeder had uitgezaaide borstkanker. Toen hebben ze hetzelfde gedaan bij haar. Ook zij was schoon. Ik had een oncoloog in de zaal die zei dat hij het het liefst aan iedere patient zou geven, maar dan zou hij ontslagen worden. Een vader met een zoontje met autisme, die naar Spanje is verhuisd omdat hij uit de ouderlijke macht zou worden gezet. Terwijl het het leven van zijn kind draaglijk maakte.

Ik zeg niet dat het iedereen geneest, daarmee wil ik geen hoop geven die er misschien niet is, maar het schreeuwt om onderzoek. Waarom het bij de een aanslaat en de ander niet. Maar in alle gevallen bracht het verlichting.

Het is onze/uw morele plicht om regels die niet kloppen waar mensen door sterven, niet op te volgen.

Ik zag laatst een filmpje van voormalig minister van gezondheid Edith Schippers, waarin ze de bond tegen kwakzalverij prees als 'een van de grootste ter wereld', en dat zou komen 'omdat wij zo'n heerlijk nuchter volkje waren, wat niet zomaar achter gebedsgenezers en

plantenmiddeltjes aanliepen'. Ik denk dat we als heerlijk nuchter volkje het beste kunnen zeggen, we gebruiken ons boerenverstand. En we lopen niet zomaar achter de zorg aan zoals het nu is. Want de zorg is zelf ziek.

Bij deze; wilt u uw inwoners informeren over de ontwikkelingen. Want er zijn ongelooflijk veel mensen die willen planten, maar niet durven. Wellicht ook in gesprek gaan met woningcorporaties. En wil u kijken of u binnen uw partij Den Haag beweging teweeg zou kunnen brengen. Met liefde kom ik ergens mijn verhaal doen en toelichting geven.

Zolang ik mensen ontmoet die terminaal zijn, en als gevolg van het gebruik van cannabis genezen, houdt dat in dat er door het verbod mensen sterven die niet zouden hoeven sterven en mensen lijden die niet zouden hoeven lijden.

En mijn oproep; zet een plant in uw tuin voor iemand die het nodig heeft. Al is het uit protest, of het taboe te doorbreken. Want de natuur kan niet illegaal zijn, dat is het pas gemaakt sinds de jaren 20 om verkeerde redenen.